

God Jul och Gott Nytt år

December 27, 2014 at 4:00am

Jag önskar dig allt gott, min vän! Så där lagom, så mycket som det räcker för dig och icke är så fjärran för mig att önska till. Må din dag börja med morgonen, väckt av gryningens flimrande ljus som ömt kittlat dina ögonfransar. Sträck dig då lättjefullt i sängen, låt sömnen svalna och kom ihåg varenda detalj ur dina sköna drömmar, de bilder utan sammanhang som bäddar gott, till och med de drömmar där skiten flödar ty skiten i drömmen, har min kära farmor sagt, tyder på en snar rikedom. Hemska drömmar emellertid, må dem aldrig hemsöka dig ånyo!

Förutom drömmar, käre du, må även minne ditt vara selektivt, minnet som rymmer de hemska stunder och elaka människor men enbart då du har ork nog eller en trogen vän vid din sida. Och den vännen, må den lyssna och höra tålmodigt länge och brygga därtill starkt kaffe åt dig. Det behövs båda, ska du veta! Ty, att minnas en enda idiot som en gång förstörde din dag eller fläckade ner året eller tillochmed gjorde hela livet till ett elände med en bortglömd början och ovisst slut, är inget man gärna gör ensam och utan de alla lyckoönskningar som du kommer att få idag. Från mig, inget mer än önskan om god matsmältning och skön hjärtrytm. Det är tecken, vännen min, att du har tillräckligt och älskar oändligt.

Jag önskar dig din älskades hårstrå, mjukare än silke, insvept i din krage, som en amulett av alldeles unikt slag, som din beskyddare mot förbannelsen och de andras avundsjuka. För, du vet väl det, är man älskad av en, då struntar man i vad alla andra tycker och tror. Avundsjukan, om den nu måste ske, må den vara berättigad. När andra avundas dig, då har du det bra, lagom, som sig bör.

Istället för mjäll, må maskrosen falla mjukt på dina axlar. Jag hoppas att din blick kommer att fortsätta ljuga om din officiella ålder, den blicken som kommer att väcka kärlek hos den du själv tycker om, vill ha eller kanske åtrår, kärleken så stark att den utvalde först räds den och därefter ger hjälplöst upp. Bli då slumpens favorit när du öppnar hemligheternas låda för att njuta av bilder som din fantasi, under de vanliga dagarna, skäms.

Må din himmel alltid ligga i perfekt vinkel. Klimatet kan då hädanefter bero på ditt humör, regnbågen kan lägga en färgglad skugga över din balkong och vinden kan då viska i det fönstret som väter mot gården. Din kalender! må den vara en vernissage av ljuva minnen, din egna själs encyklopedi med ytterst begränsat upplaga, avsedd enbart för de besläktade själar så att de lätt kan orientera sig bland dina toppar i dina dalar.

Jag önskar dig en härlig historia, den som åldras med värdighet, den som ibland för dig rusig, närmast berusad av enbart de två ynkliga promiller av melankoli i den. Ha gärna viljan att motstå dåliga vanor, i synnerhet de där som andra dragit dig in i och använd de få sporadiska tillfällen som du får, att med en god gärning förtjäna livets privilegier, de omständigheterna arrangerade av ödet så att de liknar slumpen.

Lycka till med det okända, med morgondagen och alla utmaningar som du, av gammal, inlärd vana eller hemska erfarenhet, annars fruktar. I varje dilemma du hamnar i, balansera först dina intryck och därefter välj noga dina strider för ingen är värd ditt vemod och dina tårar. Och Gud förbjude att du drabbas av bitterhet vållad av livets bedrägliga lugn och utav självgodheten, med eller utan anledning.

Under skymningen, då natten sakta kryper fram och luktar ensamhet, må välmåga lagras i din handflata som pärlor i en snäcka. Ingen, inte ens den vackraste sierska med stora, runda örhängen kommer att hitta spår av nöd och armod, av tvivel och misär i din hand, den känsla av disig fjärran och beskhet i munnen. Andas då långsamt, käre vän, och du kommer att somna med en flock av fjärilar virvlande omkring dig, en fjäril ifrån var och en av oss som älskar dig.